

Kaare Kristensen
Birkevej 1
8410 Rønde
86370139
kaare.kristensen@live.dk



Ang. et Power Point foredrag om udvandring og Danmarks Titanic



Den største ulykke i dansk skibsfarts historie: Om udvandrerskibet *Norge* (DFDS) og dets forlis ved Rockall i Atlanterhavet 1904

Forliset af udvandrerskibet *Norge* er ikke så kendt som den store ulykke med *Titanic* 8 år senere. Ikke desto mindre var *Norges* undergang også en frygtelig begivenhed med tragiske konsekvenser for de mange passagerer.

I foredraget hører vi om udvandringen til Amerika og om den største ulykke i dansk skibsfarts historie, hvor over 600 mennesker omkom og kun 160 personer blev reddet. Beretningen viser noget om de problemer og lidelser, menneskene dengang var villige til at udsætte sig for i drømmen om et bedre liv.

Vi ser billeder fra *Norges* sejlads og hører om forliset og redningsbådernes skæbne. De overlevende fra den sidste redningsbåd blev bragt i land på Færøerne 8 dage efter forliset. Laura Petersen var en af de reddede personer, og hun blev som den eneste kvinde nogensinde æresmedlem af Dansk Skibsførerforening på grund af sin utrættelige energi og opmuntrende tilråb i redningsbåden.

Vi følger nogle af de reddede personers videre liv. Den sidste overlevende døde i 1987.

Der er ikke tale om et traditionelt foredrag, da det er en fortløbende fortælling med billeder og en kortfattet tekst, hvortil der knyttes kommentarer og bemærkninger. Det kræver en projektor og et lærred. Jeg kan dog selv medbringe begge dele. Varigheden er 2x45 min. Honorar efter aftale.



Kaare Kristensen har sejlet 4 år til søs på dækket og fisket 2 år fra Thyborøn.
Er uddannet lærer og har undervist i 25 år i bl.a. linjefaget historie.

Uddrag af
billeder:

Tirsdag den 28. juni kl. 0745 1904



Norge støder på grund,
ca. 33 km væk fra Rockall.
Frisk brise med støvregn.

Rockall – ca. 25 m højt.
Der er rev her omkring,
hvor vandstanden er lav.



Stornoway i dag



Rockall
X



Den første redningsbåd



Plads til 28 personer – præcis 28: 21 mænd og 7 kvinder

- Hul i agterstavnen
- Måtte bestandig øse med en spand og en støvle
- Ikke ordentligt tøj – nærmest nattøj
- Diset og regnfuldt – men man kunne drikke regnvandet
- Matros Matthiesen tog kommandoen
- Så Norge forsvinde
- Beskøjter



2 af personerne om bord: Laura
Petersen og matros Karl
Matthiasen.



Redning dagen efter : Trawleren *Salvia*



Matros Karl Matthiasen fra Endelave arbejdede først i København,
men flyttede tilbage til Endelave og ernærede sig som fisker,
tolder og kommunekasserer.

Han blev gift og fik tre døtre. Han døde i januar 1959, 77 år.

Laura Petersen døde i 1962 som 83-årig og blev begravet fra Hellerup
Kirke med deltagelse af en række fremtrædende personer fra dansk
skibsfart, faglige organisationer og rederiforeningen, og der var
blomster og kranser herfra.



Indiana Amundsen stiftede familie i USA og besøgte Norge og sin familie her flere
gange. Hun døde i USA 1983, 95 år.